



## in deze info

- Nieuws van de directie
- Maalwaterrun
- Mailproblemen
- Natuur- Klusdag
- Verslag van Ellen over haar reis naar Kenia

## agenda

6 mrt	voorstelling Kattensprong groep 1/2a
7 mrt	voorstelling Kattensprong groep 1/2b
8 mrt	Op de Planken groep 3
15 mrt	Staking
20 mrt	Op de planken groep ½ b
29 mrt	schoolvoetbal groep 7/8
2 apr	nationale buitenlesdag

### Nieuws van de directie

De inloopavond voor de vakantie hebben wij als een feestje ervaren. De enorme betrokkenheid van ouders bij het werk van hun kind en de groep voelt bijzonder goed.

Oudertevredenheidsonderzoek; graag vernemen wij van u op welk vlak wij het nog beter kunnen doen en wat u op dit moment waardeert. In de week van 4 maart versturen wij een link naar uw mailadres. Naast deze enquête stellen wij het op prijs als u bij ons binnen loopt als er zaken zijn die u met ons wilt delen, of als u vragen heeft.

Kinderstralen, de overblijfororganisatie, heeft aangegeven dat hun tevredenheidsonderzoek nog even op zich laat wachten.

De school neemt afscheid van het huidige schoonmaakbedrijf. Wij hebben op dit moment enkele offertes uitgezet, en verwachten uiterlijk 1 mei van start te gaan met het nieuwe bedrijf.

Dit schooljaar, waarschijnlijk in de zomervakantie, zal er groot onderhoud aan de binnenzijde van de school plaatsvinden. Dit zal betekenen dat bij de start van het nieuwe schooljaar de school er weer fris bij staat.

Mogen wij u herinneren aan 15 maart, de landelijke stakingsdag. De Springschans is op die dag gesloten. Wilt u het ons tijdig laten weten als u zelf niet voor opvang kunt zorgen, dan denken we met u mee.

### Maalwaterrun

Op zondag 14 april is de Maalwaterrun 2019.

Op dinsdag 12 maart kunnen kinderen en ouders zich voor deze run inschrijven. Al het geld van de inschrijvingen gaat rechtstreeks naar sportclinics voor alle groepen van de school.

Wij hopen ook dit jaar weer op een grote deelname van de Springschans, zodat we veel gebruik kunnen maken van de sportclinics bij de verschillende sportverenigingen in Heiloo.

**Kijk voor de kalender of de laatste nieuwtjes op onze website. Of volg ons via Twitter.**

### **Berichten uit de klas:**

- [groep 1/2a](#) - [groep 1/2b](#)
- [groep 3](#)
- [groep 4](#)
- [groep 5](#)
- [groep 6a](#)
- [Groep 6b](#)
- [groep 7](#)
- [groep 8](#)

[www.obsdespringschans.nl](http://www.obsdespringschans.nl)

### **Mailproblemen**

Zoals u waarschijnlijk weet hebben wij al geruime tijd problemen met het mailverkeer. Wij zijn druk bezig met het vinden van een oplossing en hebben dit probleem ook bij het bestuur neergelegd.

Wij blijven tot die tijd alle informatie ook bij de deur hangen en op papier meegeven aan de ouders die niks ontvangen via de mail.

### **Natuur-klusdag**

Om alvast in de agenda te zetten:

Zaterdag 6 april is er weer een natuurtuin klusdag. We starten om 9.30 uur en stoppen om 12.30 uur. Wie komt ons helpen? Elk uurtje is welkom! Graag per mail aanmelden bij [michelle.geul@isobscholen.nl](mailto:michelle.geul@isobscholen.nl)

### **Verslag van Ellen over haar reis naar Kenia**

Na een vliegreis met als tussen stop Nairobi, kwamen we aan in het Diani Sea Resort. Hier ontbreekt het ons aan niks. Onderweg de Kilimanjaro gespot. Wat een contrast met wat er buiten de poort te zien is. De mensen zijn aller vriendelijkst. De temperatuur is hoog en t is erg vochtig. We zijn hier met teachers for teachers om onze Keniaanse collega's te helpen om meer actief betrokken les te leren geven. Als je buiten de poort om je heen kijkt, besef je maar weer eens hoe rijk wij het hebben!

Op vrijdag een bezoek aan de Karibi school. We zouden..... en dus loopt het anders. De Headteacher was er niet. Sterker nog, men wist sowieso niet dat we zouden komen. Toch werden we aller hartelijkst ontvangen. KARIBU, welkom! We zijn in een aantal klassen geweest, we hebben een reken en een taalles gezien, de kinderen hebben voor ons gezongen. En wij voor hen. In een onderbouw klas was de juf ziek, dus de kinderen gingen de hele dag lezen, zonder toezicht. Ik heb ze een verhaal verteld. In de kleutergroep was van afval materiaal een winkeltje gemaakt. We hebben uiteindelijk een gesprek met de deputy teacher gehad. De kinderen gingen tussen de middag naar de moskee en ze zouden pas weer na 2 uur terug komen. Dus na de lunch zijn wij op gestapt. Lunch is rijst met bonen. En pap in de ochtend. Food programm van uit de regering. Er waren 2 dames op open vuren het eten aan het klaar maken. De kinderen hebben hun eigen bakje mee om het eten in te doen, geen bakje, geen eten,. ASANTE SANA, heel erg bedankt!

Op zaterdag maakten we kennis met onze facilitator, Tsimba. Hij doet al 10 jaar mee met T4T en is directeur van een grote basisschool, 1124 leerlingen. heeft 21 leerkrachten, betaald door de overheid, en nog 2 leerkrachten, betaald door de ouders. Maar eerst moesten er stoelen worden geregeld, dat duurde 45 min. Maar wij zijn VAN de tijd en de Kenianen HEBBEN de tijd.. Met Tsimba gaan we de eerste 2 workshop dagen draaien, dus vandaag was voor overleg.

Op zondag hebben we een Church bezocht. Dat was weer een belevens op zich! We werden enorm hartelijk welkom geheten. Bij binnenkomst werd er gezongen, met een microfoon, horen en zien verging je! Wij moesten ook naar voren komen om onszelf voor te stellen. Iemand had 52 stoelen gedoneerd, daar werd lang voor bedankt, de stoelen nog een keer geteld en er werd voor de gever van de stoelen gebeden. En wat een prachtige kinderen hier. Vrouwen in prachtige kleding. Bij de kerkdeur werden we opgevangen door een dame die een privé schooltje had opgericht. Nu 35 kinderen, betaald door de ouders. Ze vroeg of we mee wilden om haar school te zien. Natuurlijk wilden we dat. Over de zandpaadjes tussen de huizen door. Overal rommel. Kinderen speelden op smeulend plastic, kwamen we hij haar "school". Het waren 4 kamers, met nagenoeg geen meubilair en verder was er sowieso weinig. Geen geld vanuit de overheid, dus ook geen food programm, dat was een grote zorg voor haar, omdat de meeste kinderen van een single mother waren en de kinderen vaak met honger op school kwamen. De meeste kinderen

hebben hier geen boeken of andere school spullen. `s Middags zijn we verder gegaan met het voorbereiden van de workshop voor maandag.

Maandag, workshop dag 1 en `s avonds de voorbereiding voor dag 2. De groep leerkrachten was groter dan verwacht, ipv 26, 34. En de volgende dag zelfs 37. We hebben veel actieve werkvormen aangeboden. Energizers tussen door gedaan. De learning pyramid besproken en de "stroopwafel" story verteld, om het belang van de pyramid te verduidelijken. De groep bestond uit vooral dames, de een nog mooier en kleurrijker gekleed dan de ander. Verder 3 heren. De groep was eerst wat afwachtend, natuurlijk, maar toen het ijs eenmaal gebroken was, to meet en to connect, deed iedereen mee. En het plezier dat ze hadden in de energizers was geweldig! De thee (met melk) en de lunch werden geregeld door de facilitator en was under the mango tree. En natuurlijk in de middag een stroopwafel uit Nederland. Na de afsluiting met een prayer, ging de groep voor ons zingen. Geweldig! Dinsdag was workshopdag 2. Iedereen was erg op tijd aanwezig, we werden heel hartelijk begroet! We gingen door met het aanbieden van werkvormen en energizers. En we zijn weer terug gekomen op de learning pyramid en het belang van activ learning. `s Middags hebben ze een bestaande les aangepast en heeft iemand de les gegeven. Daar heb ik vervolgens een feedback gesprek mee gevoerd adhv The Stool of Confidence. Na een Hollands schoolkrijtje en de prayer, kwam er een eind aan alweer een prachtige, leerzame en warme dag. Maar natuurlijk niet nadat er weer was gezongen en we met iedereen op de foto waren geweest.

Woensdag een dagje vrij, maar wat voor dag! Om 4.15 zaten we aan het ontbijt. En om 5.00 vertrok ons busje met 6 meiden. We hebben wat afgelachen! Overal zijn hier ook road versperringen, een stalen balk met stekels, daar controleert de politie. En enorme bulten om de snelheid af te remmen. Ze rijden hier als gekken! Busjes, vrachtwagens, tuk tuks, brommers, fietsers, alles krioelt hier door elkaar. Het is een redelijk brede 2 baansweg, maar ze halen hier kris kras in. Kortom, t verkeer is een uitdaging op zich! Om 9 uur een stop en toen naar t park. Wat was dat genieten. Overall olifanten en zebra's, maar ook waterbuffels, antilope `s, apen, prachtige vogels, half beesten, struisvogels en giraffen. T was geweldig. Lunch in een lodge, en daarna tot na 4en weer verder gereden. Op de terugweg moesten we weer met de pont in Mombassa. Dat was nu een iets grotere uitdaging!!! Honderden mensen wilde tegelijk op de pont. T was niet te overzien zoveel mensen!! + al het andere verkeer!!

Donderdag naar Tserazani. Om daar te komen moesten we door de Simba hills (=leeuwen heuvels, geen leeuw gezien trouwens) Na een 2 baans alsfaltweg, was dat opeens klaar en werd de weg zand en grind. We werden door de politie aangehouden. Nadat de chauffeur de agenten 200 shilling had gegeven, mochten we weer verder. Het werd nog 3 kwartier schudden en rammelen. Het gebied waar we doorheen redden was prachtig, er stonden palmbomen met kokosnoten, bananen, dadels, cashewnoten en natuurlijk mango trees. De school was in een klein dorpje, er zaten 860 leerlingen op. Gr.1 t/ m 10. De eerste 2 klassen worden pre primaire 1 en 2 genoemd. Daarna komt gr. 1/ 8, dus de kinderen gaan hier 2 jaar langer naar de basisschool. Er was een groot, redelijk nieuw gebouw, maar wij zaten in een heel oud gebouwtje, zonder ramen of deuren. Er hing een bord en er stonden schoolbanken, klaar. De groep druppelde langzaam binnen. Zo ook onze nieuwe facilitator, miss Esther. We besloten om 9.30 toch maar te beginnen. De hele ochtend door kwamen er nog mensen bij, de laatste was er met de lunch. Omdat het een nieuwe groep was, konden we het programma van maandag gebruiken. Maar deze groep ging sneller dan de vorige, dus we hebben nog het e.e.a. erbij geïmproviseerd. De lunch bestond uit witte rijst, gekookt geitenvlees en een gekookte groene bladgroente. Geen bestek, dus lekker met de handen. Handenwassen bij de emmer met een kraantje. Op mijn vraag met welk water ze hier koken, aangezien t kraanwater hier erg zout is, zeiden ze dat ze dat deden met t water uit de beekjes en stroompjes..... We sloten de middag weer af met stroopwafels. Om 5 uur waren we weer doorgeschied terug in t hotel, even een frisse duik in, ook daar, het zoute zwembad water. Met de groep t lied geïmproviseerd voor de final celebration op zaterdag.

Op vrijdag weer de tweede workshopdag, ook nu werden we weer allerhartelijkst begroet. Het programma was vergelijkbaar met de dinsdag. Het aanleren van actieve werkvormen is een van de criteria in het leerkracht observatie formulier, waar de leerkrachten mee beoordeeld worden.

Maar hoe dat dat gedaan en ingepast moest worden..... Daar hebben we dus steeds de nadruk opgelegd. Hoe kan je de dingen die je leert toepassen in je lessen in de klas. Wat in veel gevallen sowieso een uitdaging is, aangezien klassen van 40 a 50 leerlingen geen uitzondering zijn, maar ook 70, 80, 90 leerlingen, er was zelfs een leerkracht met 104!!!! kinderen in de groep. Op zaterdag The Final Celebration, het was overweldigend! Alle leerkrachten die mee hebben gedaan met T4T waren er. In totaal was er ruim 800 man! Diploma's voor de geslaagde coaches en directeuren en de certificaten voor de deelnemende leerkrachten werden uitgereikt. ELKE groep ging met zijn of haar T4T leden een optreden verzorgen, dansend en zingend. Aangejurkt, over mijn eigen kleren, met de door hun, als cadeautje gegeven kleding. Een jurk, met daaroverheen een dubbele sarong. Er was nagenoeg geen wind en t was een graadje of 40!! 😊😊 Maar blijven lachen en dapper meedansen. Verder zag t er sowieso hilarisch uit, die wat kleine Kenianen en ik daar dan tussen. Er werd afgesloten met de Gambetta groep. Een Keniaanse groep met trommelaars, zang, acrobatiek en dans. Voor alle deelnemers een lunch. 's Middags in het hotel hebben we het verslag gemaakt. Tot slot de laatste meeting en het laatste diner. Toch nog even geslapen, want om 1 uur 's nacht werden we in de lobby verwacht. Maar wat was t een avontuur! Behalve dat ik erg heb genoten en veel heb gelachen, ben ik er zelf echt "rijker" van geworden. Vooral de vriendelijkheid en de blijheid van alle mensen in Kenia hebben me echt geraakt!

Ellen

